

## Tusindfryd,

### Marienblomster



Den hellige familie var vendt lykkeligt tilbage til deres hjem. Det gik dem godt, og far Josef byggede som erfaren tømrer et godt hus.

Jesus havde fødselsdag, han blev 3 år gammel. Moderen ville flette ham en blomsterkrans for at fejre ham. Men ingen steder var der blomster, som hun kunne bruge til det. Det var jo vinter, og alt var dækket med sne. Ej heller fandtes der kunstige blomster af papir eller kulørt stof i det fattige Nazareth.

Så måtte Maria selv sy noget. Ud af bomuldsaffald, af stof stykker og silkestråd syede hun små og store blomster, som hun broderede omhyggeligt. Et af disse kunstværker blev særlig prægtigt. Maria havde til denne blomst taget noget af den tykke, gyldengule silke. Denne silke stammede fra et arvet pragttøjstykke fra kong David, en af Marias forfædre.

Maria havde kantet de gyldengule blomster med en vidunderlig hvid silkestråd. Men ak og ve!- ved arbejdet med dette havde hun ved et uheld stukket sig i fingeren. En rød dråbe af blod sivede ud og dryppede på den hvide silkestråd. Maria forsøgte forsigtigt at vaske blodet af, men det ville ikke rigtig lykkes. Det hvide skinnede lyserødt.

Juleaftensdag var blomsterkransen færdig. Maria satte den på Jesusbarnets mørke hår. Jesus glædede sig over de vidunderlige, sirlige blomster. Men især syntes han om den gulhvide blomst med de rosarøde spidser.

Jesus elskede denne blomsterkrans og opbevarede den omhyggeligt. Hele vinteren tog han den frem om søndagen og satte den på hovedet.

Da foråret kom, tog han kransen og løsnede forsigtigt sin yndlingsblomst. Han lagde den ud i haven med det håb, at den ville spire.

Vidunderlig, som altid i fuld flor, stod den lille blomst i det allerførste forårsgrønne. Jesus hentede sit guldbæger, som han havde fået af de hellige konger fra Morgenlandet, løb hen til brønden, hentede vand og vandede sin blomst.

Han pustede på sin elskede stjerneblomst med sin gudsånde- og da satte den rod og blev til en levende plante. Den voksede prægtigt, blev stor og stærk og var fyldt med talrige blomster. Og vinden bar frøene fra Nazareth ud i hele verden.

På alle enge og alle marker lyser den hvidgule stjerneblomst os i møde, så snart den sidste sne er smeltet. Denne trofaste, altid glade blomst, af alle elskede tusindfryd blomstrer til langt hen i efteråret.

Til minde om denne dejlige histories opståen bliver Tusindfryd også kaldt "Marieblomsten".

Et Kristuseventyr fra Tyskland af Walter Schmedkunz.



---

Glædelig Jul !!!

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Forbliv sund og rask, det er det vigtigste i øjeblikket.

Vi ønsker, at I alle passer på sig selv og andre, så vi snart kan mødes igen. Håber, det går jer godt og vær flittige, så vores næste "Show and Tell" kan blive succesfyldt.



*God Jul*

*Buon Natale*

*Wesołych Świąt*

*Boas Festas*

*Feliz Navidad*

*Vrolijk Kerstfeest*

*Merry Christmas*

*Frohe Weihnachten*

På bestyrelsens vegne

Kirsten Luth

Mielkendorf, december 2020